

26 augustus zaterdag 1916.

Mijn weg leidde door het Park. Aan het Feestpaleis bij den Rozentuin stond een schildwacht. Een versperrende arm werd uitgestoken: "Nicht vorüber."

Ach, de omweg was groot naar de Heuvelpoort, waar ik wezen moest, en in mijn ergernis nam ik een verkeerd slingerpad en kwam dicht bij mijn uitgangspunt uit.

Het was stikkend heet.

Het schijnt niet dat het gewicht van een kilog. in vele winkels nog iets beteekent: wat ge naweegt, komt meestal op ongeveer 800 gram.

De boeren handelen als echte bandieten met woekerprijzen en vervalschingen. Ze winnen ontzaglijk geld. Juffrouw P., welke wegens beschuldiging van onbeleefdheid ten opzichte van een hoog officier vijf maanden in Duitschland zat, is losgelaten en weder thuis. Heden kwam een kaart van schepen De Bruyne uit Gütersloh.

Virginie **LOVELING** (« *In oorlogsnood* »)